

## Med kajak om bord

*Beretning fra fisker Henry Danielsen*

Det startede med, at jeg sejlede ud til Gedser Rev for at røgte mine garn cirka på samme position, som hvor fyrskibet i sin tid havde ligget. Det var en morgen i efteråret, - september, oktober måned i 1977 eller 78. Mens jeg står og arbejder, kommer der en kajak med en ung mand på ca. 25 år op på siden af mig. Jeg kan jo med det samme se, at det er en flygtning. Han leder efter fyrskibet, - han sejlede efter nogle gamle kort. Jeg kunne selvfølgelig have stukket ham en kurs at sejle efter, men han var våd og forkommen, og jeg kunne se, at han ikke ville have kunne klare det.

Så jeg tager ham om bord i båden og binder kajakken fast til kutteren. Han kommer ned i kahytten og får noget varm kaffe at drikke og nogle tæpper omkring sig, mens jeg røgter færdigt. Så da vi skulle sejle hjem, var han kommet helt til live igen.

Da vi sejlede ind, tog jeg kajakken ombord på skibet. Det blev jeg senere bebrejdet meget, for det var farligt. Jeg var jo i internationalt farvand og havde de østtyske helikoptere set min kutter med kajakken om bord, havde de jo straks regnet ud, hvad der foregik. Måske var de begyndt at skyde, - i hvert fald var jeg blevet nødt til at udlevere flygtningen. Men der skete ingen ting. Jeg fik dog at vide, at jeg nok kunne forvente at blive chikaneret, og det blev jeg også næste gang, jeg tog ud. To østtyske helikoptere svævede et langt stykke tid lige over min båd, så jeg måtte gå ned under. Jeg kunne slet ikke være på dækket.

Det var en meget speciel kajak, østtyskeren kom sejlede i. Den var bygget, så den kunne skilles ad, og den var udstyret, så den kunne rigges til med mast og sejl. Det havde han nu ikke brugt. Den havde også en batteridrevet elmotor, som han havde benyttet, da han passerede et østtysk vagtskib. Motoren var lydløs, pagajen ville kunne høres. Batteriet var helt fladt, da han nåede mig.

Så skete der jo så ikke andet end, at der blev ringet til politiet, og så kom de og hentede ham. Det var dem, der tog sig af resten. Ja, jeg så ham ikke siden, - kedeligt nok.