

En lystbåd, et turistskib og en motoriseret dykker

Beretning fra H.H.

Jeg har en enkelt gang hentet flygtninge fra Geder Rev fyrskib. Jeg sejlede i 1960'erne for lodsens i Gedser. En dag kom der besked fra fyrskibet om, at de havde et par flygtninge, der skulle hentes. De var ankommet i en lystbåd til fyrskibet fra Warnemünde.

Jeg sejlede ud for at følge dem ind, - det var en mand og en kvinde i 40'erne, men de turde ikke være om bord på lystbåden på grund af den østtyske patruljebåd, der lå lige på grænsen og fulgte det hele. Så de kom ind til mig i styrehuset og så sejlede vi mod land med dem og båden. De var meget tavse på vejen ind til Gedser, men da vi nåede havnen, blev de meget glade og omfavnede og takkede mig. I havnen tog politiet over, så jeg ved ikke hvad der skete med dem .

Til gengæld har jeg nok samlet mindst 25 flygtninge op af havnen i Gedser. Først i 1960'erne sejlede en turistskib til Gedser to gange dagligt fra Østtyskland, - formiddag og eftermiddag. Den lagde til, men passagererne kunne ikke gå i land. Landgangen var bevogtet af to militærfolk.

Vi kunne fra kajen se passagererne gå på dækket og vi kunne også se civilklædt politi, der gik rundt mellem dem og holdt øje med dem. Det skete nemlig, at en eller flere passagerer flygtede ved at springe fra borde og ned i vandet. Så måtte vi ud med en flåde og samle dem op.

Det østtyske paspoliti var ind imellem lidt aggressivt og forlangte at få udleveret flygtningene, men da de jo var kommet på dansk jord, kunne de østtyske betjente intet stille op, og vi kunne overlade flygtningene til det danske politi.

Det største antal, jeg har været med til at samle op, var 5 personer på en dag.

Endelig har jeg også modtaget flygtninge, der selv er kommet sejlede til Gedser Havn. Nogle i kajaker og en enkelt var en motoriseret dykker.

Det var en august morgen også i 1960'erne, hvor jeg var på havnen som den første. Pludselig kommer der en dykker op på kajen fra havnebassinet lige foran mig. Han havde dykkerdragt på og på ryggen havde han fastspændt en påhængsmotor. Vi talte lidt sammen, til politiet nåede frem. Han var kommet hele vejen fra Østtyskland, en strækning på ca. ca. 25 sømil (ca. 40 km).



Turistfærgen Ahlbeck, der anløb Gedser omkring 1960.

Foto udlånt af Udo Markgraf